

**BEGRAVEN IN DE REGIO**

# Kind treurt in gedichtje om mama's dood

De laatste eer bewijzen kan op veel manieren. Van een piramide bouwen tot het uitstrooien over zee van de as van de overledene. Vandaag: Sliedrecht.

**KEES VAN TOL**  
SLIEDRECHT

**H**et is de weg van de natuur dat een moeder eerder sterft dan haar kind. Maar als dat op jonge leeftijd gebeurt is dat een drama. Dat maakt een gedichtje op de begraafplaats van Sliedrecht bijna pijnlijk duidelijk. Op een betrekkelijk vers graf staat een in glas gegraveerde foto van een jonge vrouw, met een zonnebril bovenop de blonde haren. Hoofd en schouders steken af tegen een strakblauwe lucht.

De onbewerkte grafsteen van graniet lijkt op een kleine uitvoering van de menhir waarmee stripfiguur Obelix altijd loopt te zeulen.

'Je bent altijd bij ons', luidt de tekst op het opvallende grafmonument.

Haar kind schreef:  
'Voor mama zonder jou is het niet fijn zonder jou doet het pijn als ik je maar een knuffel kon geven.  
als ik je maar dag kon zeggen



De laan van taxussen en de bloembedden getuigen van zorgzaam onderhoud. FOTO RICHARD VAN HOEK

als jij er lang kon zijn dan zal ik heel blij zijn'  
De algemene begraafplaats aan de Thorbeckelaan is van 1885, zo blijkt uit de zuilen naast de ingang. Op het oudste gedeelte zijn nog

grafstenen uit die periode, met merkwaardig genoeg daartussen graven van veel latere datum. Dat is gekomen doordat sommige van de oudste graven zijn geruimd en op de leeggekomen plekken nieuwe ter-

aardebestedingen hebben plaatsgemaakt. De Sliedrechtse dodenakker ligt pal aan de snelweg. Een geluidsscherm haalt de scherpe kantjes van het verkeersgedruis af. Het geluid van de motorpomp van een begraaf-

plaatsmedewerker klinkt harder. Een oma arriveert met twee kleinkinderen in de kleuterleeftijd bij het graf van haar echtgenoot, die deze zomer is overleden.

„Ik kom hier zo'n vier keer per week, met kleinkinderen,” zegt de vrouw. Soms zijn het de kleinkinderen die haar vragen of ze naar het graf van opa mogen. Ze verzorgen de bloemen en plantjes en leggen tekeningen neer. „Opa is in de hemel, bij de sterretjes,” zegt een kleinzoonje. Hij geeft er geen blijk van dat hij opa mist. In zijn beleving is grootvader niet echt weg.

Oma zegt: „Bij het graf praat ik met mijn man, dat lucht op. Dat de dood van haar echtgenoot nog maar kort geleden is, blijkt uit haar woordgebruik als ze vertelt dat ze elke zaterdag bloemen op het graf legt: „Hij is gek op bloemen en hij kocht elke zaterdag een bos voor mij.”

De kleuter is ineens een en al aandacht voor een rechthoekige, twee meter diepe kuil pal met een draagbaar hekwerkje eromheen naast opa's graf. Iets verder staat een geluidssallatie klaar. Als grootmoeder hem maant tot voorzichtigheid, vraag hij niet aan oma waar dat grote gat in de grond voor dient. Hij blikt slechts nieuwsgierig in de diepte.

Kort nadat ze zijn vertrokken, nadert een begrafenisstoet en weldra zakt een nieuwe kist de grond in.

## Lees AD De Dordtenaar met extra veel voordeel

8 weken voor € 15,-



Neem nu een proefabonnement op AD De Dordtenaar. Voor slechts € 0,31 per dag leest u 8 weken lang AD De Dordtenaar met AD Sportwereld.

Stuur de bon in, bel 088 - 050 50 50 of kijk op [www.AD.nl/proef](http://www.AD.nl/proef)

Ja, ik ontvang AD De Dordtenaar 8 weken voor € 15,-.  
(Na deze periode stopt de bezorging vanzelf.)

Naam: \_\_\_\_\_ Voorletters: \_\_\_\_\_ M/V  
 Straat: \_\_\_\_\_ Huisnr.: \_\_\_\_\_  
 Postcode: \_\_\_\_\_ Plaats: \_\_\_\_\_  
 Telefoon: \_\_\_\_\_ (i.v.m. bezorgcontrole)  
 Geboortedatum: \_\_\_\_\_  
 E-mail: \_\_\_\_\_

Ik wacht met betalen tot ik een acceptgiro ontvang.

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar: AD Nieuwsmedia bv, Afdeling Lezersservice, Antwoordnummer 92300, 3009 XD Rotterdam

\*Deze aanbieding is alleen geldig indien u de laatste 3 maanden geen (proef)abonnement op het AD heeft gehad. AD, een uitgave van AD NieuwsMedia bv, legt gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst. Zie het colofon voor meer informatie.

