

BEGRAVEN IN DE REGIO

'Buitenlui' op dodenakker Dubbeldam

De laatste eer bewijzen kan op veel manieren. Van een piramide bouwen tot het uitstrooien over zee van de as van de overledene. Vandaag: Dubbeldam.

KEES VAN TOL
DUBBELDAM

Wie denkt dat Dubbeldam rond 1900 een besloten gemeenschap was van Dubbeldammers die met Dubbeldammers waren getrouwd komt op de Algemene Begraafplaats op totaal andere gedachten.

Op het oudste deel, met grafzerken uit de eerste helft van de vorige eeuw, blijkt uit de geboortepaatsen van de overledenen dat veel 'allochtonen' in Dubbeldam hun geluk kwamen zoeken. Veelal uit omliggende dorpen als 's-Gravendeel, Strijen, Mijnsheerenland en Werkendam, maar ook uit plaatsen als Den Haag, Den Helder en Leeuwarden. Op het eerste gezicht waren het wat meer vrouwen dan mannen die naar het toen nog zelfstandige agrarische dorp kwamen om te wonen, te werken en een gezin te stichten.

De bezoeker van de begraafplaats ziet naast het ijzeren hek bij de ingang een ontsierend verweerd bord met bijna onleesbare voorschriften



De roots van onverwacht veel Dubbeldammers liggen buiten het Eiland van Dordrecht. FOTO CEES SCHILTHUIZEN

over het gebruik van de begraafplaats. Het uitzicht naar de andere kant is een stuk fraaiër: het wiel met talrijke vogelsoorten die snaterend en tsjilpend genieten van een plekje onder een van de monumentale bo-

men die boven het water hangen. Het wiel is een overblijfsel van een doorbraak van de Zuidendijk op de grens van Dubbeldam met het huidige Sterrenburg, bij de Schenkeldijk. De Dubbeldamse dodenakker ligt

wat verscholen aan de rand van de bewoonde wereld. Geboomte maakt hem bijna onzichtbaar. Het dempt op de begraafplaats echter niet het geluid van de auto's en paardenhoeven verderop en al helemaal niet dat

van de heftruck van de houthandel naast de begraafplaats.

Een oudere vrouw fietst de paden op en parkeert haar rijwiel bij het deel waar de nieuwste graven zijn. Deze 69-jarige bewoonster van Sterrenburg komt de bloemen en planten op het graf van haar man verzorgen die in de zomer van 2002 is overleden. „Ik kom hier minstens eens per week,” zegt ze. In het begin had ze het gevoel dichtbij haar man te zijn als ze aan zijn graf stond. „Maar dat is steeds minder geworden, de scherpe kantjes gaan eraf. Van het gemis en het verdriet. En dat is maar goed ook. Ik hou het graf graag bij. Dat is het enige wat ik nog voor hem kan doen. Dat is mijn gevoel. We hebben tenslotte zo veel jaren lief en leed gedeeld.”

Ze vindt rust op deze begraafplaats; op De Essenhof is het in haar beleving te druk. Op de Dubbeldamse begraafplaats zijn vooral op zaterdag nabestaanden te vinden. Soms hebben ze onderling contact.

Een gedicht uit 1996 trekt de aandacht. Het is gebeiteld in een grafmonument van zwart en wit gesteente en is geschreven voor een jongen die net voor zijn zestiende verjaardag is omgekomen:

*Vissen, fitnessen en school,
dat was je leven,
een brommer was je droom
jij keek wel uit,
maar een ander zag je niet.*

Lees AD De Dordtenaar met extra veel voordeel

8 weken voor € 15,-



Neem nu een proefabonnement op AD De Dordtenaar. Voor slechts € 0,31 per dag leest u 8 weken lang AD De Dordtenaar met AD Sportwereld.

Stuur de bon in, bel 088 - 050 50 50 of kijk op www.AD.nl/proef

Ja, ik ontvang AD De Dordtenaar 8 weken voor € 15,-.
(Na deze periode stopt de bezorging vanzelf.)

Naam: _____ Voorletters: _____ M/V
 Straat: _____ Huisnr.: _____
 Postcode: _____ Plaats: _____
 Telefoon: _____ (i.v.m. bezorgcontrole)
 Geboortedatum: _____
 E-mail: _____

Ik wacht met betalen tot ik een acceptgiro ontvang.

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar: AD Nieuwsmedia bv, Afdeling Lezersservice, Antwoordnummer 92300, 3009 XD Rotterdam

*Deze aanbieding is alleen geldig indien u de laatste 3 maanden geen (proef)abonnement op het AD heeft gehad. AD, een uitgave van AD NieuwsMedia bv, legt gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnement)overeenkomst. Zie het colofon voor meer informatie.

